



# Troostende woorden



AZ Sint-  
Vincentius  
**DEINZE**

*Ik blijf altijd aan je denken:  
hoe je liep en hoe je lachte,  
hoe je keek.  
Ook je naam blijft altijd bij me  
want van jou is er geen tweede.  
En door steeds je naam te noemen,  
zal ik jou nooit meer vergeten,  
zal je niet voorgoed verdwijnen,  
ook al krijg ik nooit meer  
Mijn gedachten laten jou niet in de steek.*

**Yvonne Van Emmerik**

*Jij bent onvergetelijk geworden  
in mijn leven.  
Jij zult altijd in mijn gedachten zijn.  
Ik zal nog van je dromen  
en je stem nog horen.  
Ik kan niet begrijpen  
dat jij weg bent, voorgoed.*

*Jij bent onvergetelijk geworden  
in mijn leven.  
Jij zult altijd met mij meegaan  
op de levensweg.  
Ik zal heimwee naar je hebben.  
Ik had je langer willen vasthouden.  
Ik had je nog zoveel willen vragen.*

*Jij blijft een litteken  
in mijn bestaan.  
Jij blijft een teken  
van liefde in mijn leven.  
Aan jou zal ik mij optrekken.  
Jou gedenkend zal ik groeien  
en krachtig worden.  
Ik zal verder gaan.  
Jij onzichtbaar bij mij.*

**Marinus Van den Berg**

*Als dit het einde is  
en verder niets,  
dan is er leegte,  
gemis, verdriet en tranen  
om wat eens was  
en niet meer is.  
Maar er is meer  
dan lijf en leden,  
veel meer.*

*Want wat een mens bezielt,  
dat is, dat was,  
zijn geest, zijn kracht,  
zijn denkvermogen,  
alle gaven van zijn hart:  
zijn goedheid grenzeloos,  
de sterkte van zijn woord,  
zijn hartelijk gebaar,  
zijn spreken,  
vlug of juist bedachtzaam,  
zijn zwijgen  
soms veelzeggend.*

*Dat alles leeft,  
leeft voort in die hem kenden,  
die van hem hielden  
en blijven houden  
omdat zijn geest  
nooit, nooit vergaat.*

**Henri Kerckhoffs**

*Ik hoop alleen  
dat heel je leven  
voergeed voltooid  
en vrij van pijn mag zijn.*

*Afscheid nemen  
is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen  
en verpakken in goede dachten der herinnering...*

*Is verwijlen bij een brok leven  
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde...*

*Afscheid nemen  
is met dankbare handen weemoedig meedragen  
al wat waard is om niet te vergeten...*

*Is moeizaam de draden losmaken  
en uit de spinrag der belevenissen  
loskomen en achterlaten  
en niet kunnen vergeten...*

*Leven is - vanaf zijn geboorte -  
voortdurend afscheid nemen.  
Loshaken om voort te gaan.  
Zichzelf verliezen om zich te vinden.  
Het risico nemen van de graankorrel  
om vruchten voort te brengen.*

*Afscheid nemen  
is het moeilijkste in het leven.*

*Men leert het nooit.*

*Gelovigen nemen nooit afscheid van het leven.*

**Ward Bruyninckx**

God,  
Gij die mij kent  
Gij die weet waar ik ga of sta  
Gij die mijn verdriet kent,  
de pijn van mijn hart;  
wees mij nabij.

Wees mij nabij  
in de hartelijkheid van een mens  
in de liefde van een vriend  
in de liefde van een mens die verstaat,  
bij wie ik mag zijn wie ik ben:  
klein  
verdrietig  
zoekend naar troost.  
Schenk mij uw troost  
uw warmte  
uw steun  
uw kracht.

**Marinus van den Berg**

*Herinnering*

*Waar je ook bent  
ik zou het niet weten,  
niet in tijd of afstand meten,  
ik heb je bij me, diep in mij,  
daarom ben je zo dichtbij.*



*Dag lieve dode.  
We vergeten je nooit.  
Je was veel te lief  
om zomaar te vergeten,.  
En dat we je missen,  
dat zul je wel weten.  
Misschien dat we ooit  
elkaar weer ontmoeten.  
Jij gaat nu op reis  
en wij moeten je groeten.  
Het doet ons verdriet  
dat jij nu moet gaan.*

*We wensen je dat je  
opnieuw zult bestaan  
in een droomland,  
waar wij ooit weer samenkomen.  
En waar mensen nooit meer  
dood hoeven gaan.*

**Yvonne Van Emmerik**

*Nu je hier ligt  
en niet meer hoeft te weten,  
omringd met de heilige aandacht  
van onze stilte  
en vrij van angst of verdriet,  
zou je lachend  
weer kunnen opstaan.  
En met je vingers misschien  
troostend nog eens  
door mijn haar gaan.  
Want nu is alles terecht.*

**Kris Gelaude**

*Je leeft nu in de voorbije toekomst  
je zult altijd er nog zijn  
je bent voor mij nooit al lang geleden  
je hoort er nog altijd bij  
je bent in mijn onvervulde verwachtingen  
je bent in mijn slapeloze dromen  
je naam vervaagt niet in mijn herinneren  
je bent present als je er niet bent  
je bent waar je bij had kunnen zijn  
je bent niet van voorbij, niet van gisteren  
je bent van gisteren, van vandaag en morgen:  
voorbije toekomst*

**Marinus Van Den Berg**

## *Even*

*Kon ik je nog maar even zien,  
je horen, voelen, een gebaar,  
al kon ik dat, heel even maar,  
dan werd het dragelijk misschien.*

*Ik zoek, is dit nu wat ons wacht,  
er is in mij zo'n gat geslagen,  
is er dan niets dat helpt te dragen,  
niets dat de pijn om jou verzacht.*

*Kreeg ik maar even dat gevoel  
dat iets, daarginds, ons samenbindt  
en 't goed is waar jij je bevindt,  
dan heeft m'n leven weer een doel.*

*Dan leg 'k me neer bij wat ik weet,  
dat ik jou in me zoeken moet,  
dat 'je herinnering' me voedt,  
en 'k verder kan, zo jij dat deed.*

**Wilma Van Ophem-Van Der Meer**

*Zolang ik leef  
kan ik  
van je houden*

*Hoor ik je stem  
zie ik jouw gezicht  
en ik voel je huid*

*Denk ik aan jou  
bij een blauwe lucht  
als de zon verschijnt.*

*Ruik ik je geur  
ik sluit mijn ogen en  
je bent er weer*

*Zolang ik leef  
leef jij mee*

**Guillaume Van der Stighelen**





AZ Sint-  
Vincentius  
**DEINZE**